





*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij,
in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Dankbaar om een leven van liefdevolle zorgen
voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
nemen wij afscheid van

Anneke Van Loon



Aloïs Neelen († 2008)

Lid van Samana.

Zij werd geboren te Nieuwmoer op 27 januari 1934
en is te Essen in het wzc De Bijster
rustig ingeslapen op 16 januari 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van
ons ma, moeke, moemoe, tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk

op vrijdag 24 januari 2025 om 11.00 uur,
waarna we haar te ruste leggen in het familiegraf
op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk (Dreveneind 1),
vrijdag vanaf 10.30 uur.

Rouwadres: Familie Neelen - Van Loon
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Cis en Karin Van Meel - Neelen

Tim en Anneleen

Jeff, Noor

Elke en Rudy

Luiz, ♥

Ludo en Marleen Roovers - Neelen

Ellen

Peter en Wendy Neelen - Hendrickx

Janne

Josse

Thomas

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Van Loon, Neelen,
Van den Eynden, van Terheyden.

*Onze oprechte dank aan Dr. Frans van Loon en aan
alle medewerkers en vrijwilligers van wzc De Bijster
voor hun toewijding en lieve zorgen.*